



MICHIEL C. KOELEWIJN

100%

VERBIND JEZELF MET DE ZEGEN VAN GOD

# Inhoud

1. Inleiding	7
2. De zegen geroofd en teruggebracht	17
3. Wat is de zegen?	27
4. Geloof in actie is de sleutel	33
5. Tienden: wettisch of toch niet?	41
6. Jezus is de tiende	51
7. De beloften van Maleachi 3	59
8. Overvloed is Gods plan	69
9. Je zegen wordt bevochten	75
10. Hoe geef je de tienden?	85
11. Aan wie geef je de tienden?	99
12. De tienden zijn het vertrekpunt	105
13. Challenge	115
14. Veelgestelde vragen	121
Over de schrijver	127

# 1. Inleiding

*‘Deze dag is een dag met een goede boodschap en wij zwijgen erover.’*

Dat zeiden de vier melaatse mannen tegen elkaar. Ze waren vanuit de belegerde stad Samaria overgelopen naar het legerkamp van de Syriërs, maar toen ze daar aankwamen was er geen Syrische soldaat meer te bekennen. Wel lag daar een grote buit aan goud, zilver, kleding en voedsel, zo maar voor het oprapen. De melaatse mannen keken hun ogen uit. Wat was er precies gebeurd? De HEERE had de Syriërs een geluid laten horen van een groot leger met strijdwapens en paarden. Daardoor waren ze zo bang geworden, dat ze alles achterlieten en halsoverkop op de vlucht sloegen.

De vier melaatsen beginnen gelijk te eten en te drinken en verstoppen het goud, het zilver en de kleding. Maar dan ineens komen ze op andere gedachten: dit is een dag met een goede boodschap, het is niet goed wat we doen. We moeten teruggaan naar de uitgehongerde stad en de mensen daar vertellen dat het leger weg is en dat er overvloed is aan eten en drinken! Zo gebeurt

het. De vier melaatse mannen keren terug naar de stad en vertellen het aan de poortwachters en aan de koning. Zo komt er verlossing voor de hele stad.<sup>1</sup>

Vandaag de dag leven veel christenen in een belegerde stad. Ze gaan gebukt onder financiële problemen en gebrek. Ze kennen geen overvloed en elke maand is het spannend of er genoeg geld is om het tot het einde van de maand te redden. Velen hebben schulden en vullen het ene gat met het andere. Maar de vijand die hen belegert is allang vertrokken! Jezus versloeg hem tweeduizend jaar geleden en heeft hem ontwapend<sup>2</sup>. Het is niet nodig om in de stad van tekort en financieel gebrek te blijven zitten, want dat is niet Gods plan voor jou en mij! God is een God van overvloed, zegen en goedheid, een God van gezondheid en leven, vrijheid en geluk. Hij wil de sluizen van de hemel openen en zegen over ons uitgieten<sup>3</sup>.

---

*Vandaag de dag leven  
veel christenen  
in een belegerde stad.  
Ze gaan gebukt  
onder financiële problemen  
en gebrek*

---

Hoe kan het dan dat de praktijk zo anders is? Waarom ervaren kinderen van God die overvloed niet, maar worstelen ze in plaats daarvan met schulden en problemen? Hoe kan het dat kerken kampen met tekorten en gebrek?

Jezus zegt: *‘Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.’* (Johannes 8:32)

In Hosea lezen we: *‘Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis.’*  
(Hosea 4:6, NBG)

---

1 Dit verhaal vind je in 2 Koningen 7.

2 Kolossenzen 2:15

3 Maleachi 3:10

Wat we nodig hebben is de waarheid in Gods Woord. Deze waarheid zal ons vrijmaken. Het gebrek aan kennis houdt ons gevangen in de belegerde stad. Welke waarheid hebben we dan nodig? De waarheid over de zegen van God. Vanaf het begin was het al Gods plan om mensen te zegenen met alleen maar goede dingen, zoals liefde, blijdschap, vrede, geluk, innige relatie met elkaar en met Hem, voldoening, vrijheid, ontplooiing en overvloed. Toen Adam en Eva naar de duivel luisterden en deden wat hij voorstelde, ruilden ze de zegen van God in voor de vloek. Zo kwamen haat, verdriet, strijd, depressie, ruzie, ziekte en dood de wereld in. Dit zijn allemaal manifestaties van de vloek.

---

*Wat we nodig hebben  
is de waarheid  
in Gods Woord.*

---

Het geweldige nieuws is dat Jezus kwam om ons volledig te herstellen in de zegen van God. We hoeven niet meer te leven onder de vloek en onder de manifestaties ervan. Jezus droeg voor ons de vloek, zodat we in de zegen kunnen wandelen.<sup>4</sup> De vijand is verslagen en de zegen is terug! Dat is de waarheid die we nodig hebben om uit onze belegerde stad te komen, het antwoord dat de Bijbel ons aanreikt. Maar hoe werkt dat dan, hoe kunnen we die zegen zichtbaar zien worden in ons leven? Eén ding is zeker: dat gaat niet automatisch. Als je Jezus vraagt in je leven te komen, word je opnieuw geboren. Dat is geweldig! Het is het moment dat de vijand die jouw stad belegert, op de vlucht slaat en vertrekt. Zijn macht is op dat moment verbroken. Maar in de stad zelf lijkt er nog niets veranderd te zijn. Dat gebeurt pas als we in actie komen. Pas toen de inwoners van de stad het goede nieuws hoorden en erop handelden door de stad uit te gaan, vonden ze de overvloed aan eten en drinken. Ook voor ons geldt dat we moeten handelen op het goede nieuws dat de zegen terug is.

Hoe dat werkt, beschrijf ik in dit boek. Een belangrijk fundament hiervoor is het principe van de tienden: het geven van de eerste tien procent van je inkomen aan God. Dat principe wordt echter zwaar bevochten. Het is een waarheid

---

<sup>4</sup> Galaten 3:13-14

die nauwelijks zuiver wordt geprekeerd en ook nauwelijks wordt geloofd, maar vaak wordt afgedaan als wettisch en oudtestamentisch. Een waarheid die daarom ook door weinig christenen in praktijk wordt gebracht, met als gevolg dat de overvloed door onwetendheid niet in ontvangst wordt genomen.

Het principe van de tienden is de connectie met de zegen van God. Ik wil je vragen nu niet gelijk dit boek dicht te slaan. Er was een tijd dat ik zelf de tienden schaarde onder het kopje ‘oudtestamentisch en niet meer van toepassing’. Totdat ik de openbaring ontving over de diepere betekenis ervan. Die openbaring wil ik graag met je delen.

---

*Het principe van de tienden  
is de connectie met  
de zegen van God*

---

God, je Vader, wil je overladen met al zijn zegeningen. Hij wil niets liever dan de sluizen van de hemel openen en zegen over je uitstorten. Maar wil jij dat ook? Sta jij open voor de waarheid dat de stad niet meer belegerd is, de vijand overwonnen is en je de overvloed in ontvangst kunt nemen? Of hou je vast aan je eigen waarheid? Het is mijn verlangen dat je de waarheid over Gods overvloed ontdekt en het lef hebt om er in geloof op te gaan handelen. God zegt zelf: ‘Beproof Mij maar met betrekking tot deze wetmatigheid. Test het maar. Probeer het maar uit. Ik zal je laten zien dat het waar is en werkt.’ (vrij vertaald naar Maleachi 3)

## **SAMENGEVAT**

Vandaag de dag leven veel christenen in een ‘belegerde stad’. Ze gaan gebukt onder financiële zorgen, frustraties en gebrek. Dit is niet Gods plan voor zijn kinderen. Jezus kwam om ons te bevrijden van de zonde en van ziekte. Maar Hij kwam ook om ons te bevrijden uit de macht van armoede en gebrek. In de Bijbel kunnen we de waarheid ontdekken dat de zegen terug is bij de mensen. God wil jou en mij overladen met zijn zegen.

## ***We besloten Gods waarheid op de proef te stellen***

Met heel veel tegenzin begon Maarten Goossensen aan het boek *Gods economie*. De oproep om tienden te geven maakte hem opstandig, maar een gevoel van urgentie bleef aan hem knagen. Moest hij vasthouden aan zijn eigen waarheid of kon hij God vertrouwen op zijn Woord?

Maarten: "Geldzorgen hebben we eigenlijk altijd gehad. We trouwden zonder enige vorm van spaargeld en Marjolein stopte met werken na de geboorte van ons eerste kind. Vaak vulden we het ene gat met het andere. We kregen de touwtjes maar niet aan elkaar geknoopt en stonden aan het einde van de maand altijd rood. Ik voelde me als kostwinnaar erg verantwoordelijk voor mijn gezin en onze krappe financiële situatie drukte vaak zwaar op mij. In 2014 raakte ik na een reorganisatie mijn baan kwijt. De vertrekpremie die ik mee kreeg gebruikten we om het tekort aan inkomen van de WW-uitkering aan te vullen. Ik vond het allemaal heel spannend, helemaal toen het vinden van een nieuwe baan veel langer duurde dan gehoopt. De premie was na verloop van tijd op, maar we bleven het redden. God zorgde overduidelijk voor ons.

In die tijd vertelde een vriendin van ons dat ze op haar hart had gekregen om ons het boek *Gods economie* te geven. Zij had het zelf gelezen en voelde sterk de drang het aan ons te geven. "Ik heb het gevoel dat je het helemaal niets vindt", zei ze toen ze me het boek gaf. Maar ik vertrouwde haar en beloofde haar het boek te gaan lezen. Toen ik de achterkant had gelezen concludeerde ik direct dat dit inderdaad niets voor mij was. Mijn oordeel lag al klaar: dit was zo'n boek dat je in dertien stappen naar financieel succes moest leiden en daar geloofde ik niet in. Maar goed, ik had het haar beloofd en begon te lezen. Met tegenzin.

Het hoofdstuk over het geven van tienden raakte mij diep. Ik kreeg een knagend gevoel van urgentie om deze principes uit te proberen. Vooral de tekst uit Maleachi 3 daagde mij uit: *'Brenge alle tienden naar mijn voorraadkamer (...) en zie dan of ik niet de sluizen van de hemel voor jullie open en zegen in overvloed op jullie land laat neerdalen'*. Zouden we dat durven? De oproep om je tienden aan het begin van de maand te geven maakte mij wat opstandig. Ik had toch ook een verantwoording naar mijn gezin en God wil toch ook dat je je gezonde verstand gebruikt? Tegelijkertijd vroeg ik me af hoe mijn vertrouwen in God eruit zag als ik dit niet durfde los te laten. Marjolein en ik spraken er samen over en besloten om onze tienden te gaan geven. En ja, aan het begin van de maand.

De eerste keer tien procent van je WW-uitkering overmaken is echt doodeng. Via via kenden we een stel dat in de zending werkte en het financieel zwaar had. We besloten om onze tienden die maand naar hen over te maken. Ik weet nog hoe blij ik me voelde dat we deze mensen konden helpen. Ik merkte dat ik door die beslissing geen zorgen meer had over het verdere verloop van de maand.

In de periode die volgde gebeurden er bijzondere dingen. We merkten dat we het prima redden met die tien procent minder. Door de uitkering was mijn inkomen al veertig procent gezakt, maar toch hadden we elke dag te eten en konden we onze rekeningen betalen. Met Kerst wilden we graag iets leuks doen met de kinderen, maar financieel was dat niet mogelijk. Toen kregen we een anonieme kaart met daarin vijftig euro. We namen de kinderen mee uit lunchen en vertelden ze wat er was gebeurd, want we wilden ook graag dat zij zouden zien hoe God voorziet.

Ik weet nog dat ik een keer thuis kwam en Marjolein in tranen aantrof. Het geld was nu echt zo goed als op en ze zag even niet



meer hoe we verder moesten. Ik voelde wanhoop naar boven komen, maar wist diep vanbinnen wat ik moest doen. "Laten we een extra gift overmaken", stelde ik voor. Marjolein knikte. Ik pakte mijn laptop en maakte een extra gift over naar Open Doors. Direct daarna voelden we ons allebei zo opgelucht! God zou voorzien en Hij zou ons nooit laten vallen. Die avond kwam er een vriend langs uit onze kerk. Hij overhandigde ons een envelop en vertelde dat daarin de opbrengst zat van het schoonmaakwerk dat zijn vrouw die week had verricht. Ze hadden het op hun hart gekregen om dat aan ons te geven. Dankbaar namen we het aan. Toen we later de inhoud bekeken, bleek het bedrag exact overeen te komen met de gift die we die middag hadden overgemaakt. Dat was voor ons zo'n mooie bevestiging.

Een maand voordat ik de bijstand in ging, vond ik een baan. Ik verdien nog steeds veertig procent minder dan in de baan die ik daarvoor had, maar ik doe het werk met honderd procent meer plezier. Financieel blijft het spannend, maar zorgen om geld zijn er nauwelijks meer. We blijven in geloof onze tienden geven en zijn oprecht blij dat we daarmee andere christenen en christelijke organisaties kunnen steunen. Regelmatig krijgen we mooie knipoogjes van boven door meevallertjes of giften. Tienden geven heeft ons vertrouwen in God enorm versterkt. Hij voorziet, altijd!"

**Maarten werkt inmiddels als coördinator en coach en Marjolein werkt onder meer voor Stichting Present. Ze hebben een gezin met drie tieners.**

## Studievragen over dit hoofdstuk

Waarom is het niet nodig om in de stad van financieel gebrek en tekort te blijven?

---

---

---

---

---

Wanneer kwam er verandering voor de inwoners van de belegerde stad in het verhaal uit 2 Koningen 7?

---

---

---

---

---

Welke waarheid hebben we nodig?

---

---

---

---

---

Waarom moeten we handelen op het goede nieuws dat de zegen terug is?

---

---

---

---

---

# Verdiepingsvragen

Lees het hele verhaal van de vier melaatse mannen in 2 Koningen 7.

Veel christenen leven in een belegerde stad. Ze gaan gebukt onder financiële problemen en gebrek. Herken jij jezelf in dit beeld?

---

---

---

---

---

---

---

---

Geef een beschrijving van jouw financiële situatie.

---

---

---

---

---

---

---

---

Het is Gods plan om jou te zegenen met alleen maar goede dingen. Schrijf de dingen op waarmee God jou wil zegenen.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



## 2. De zegen geroofd en teruggebracht

Toen God Adam en Eva schiep, was alles goed, perfect zelfs. God schiep de hemel en de aarde. Hij maakte de Hof van Eden. Vervolgens maakte Hij de mens om hem in het paradijs te laten wonen. God zegende Adam en Eva met de kracht en de capaciteiten om de aarde verder te ontwikkelen en te regeren over alles wat Hij had gemaakt. De mens leefde in en onder de zegen van God.

Dat was ook het oorspronkelijke plan: een leven van overvloed, zegen, geluk, voldoening en intimiteit met God, zonder gebroken relaties, ziekte, zorgen, gebrek, depressies, angst en verdriet. Maar dat plan werd ruw verstuurd toen de satan, de duivel, op het toneel kwam en de mens begon te verleiden om God ongehoorzaam te zijn. De duivel was jaloers op de ongekende autoriteit en glorie die God de mensen had gegeven. De mens was een kopie van God, gemaakt naar zijn beeld. Dat was waar de duivel ook op uit was en hij probeerde de zegen te stelen die God aan de mens had gegeven.

In Genesis 3 lezen we hoe Adam en Eva besloten te luisteren naar de stem van de duivel en hem gehoorzaam te zijn. Op dat moment gingen ze geestelijk dood. Fysiek bleven Adam en Eva in leven, maar de Geest van God ging uit hen weg. Daarmee verdween de glorie van God, die hen tot op dat moment bedekt had en ging de autoriteit om te regeren over alles wat God had gemaakt, over in de handen van de duivel. Hij werd de god van deze wereld, een rol die God voor de mens had weggelegd. Adam en Eva waren hun vrijheid kwijt en kwamen terecht in een leven van slavernij, gebonden in het rijk van de duisternis.

Als de zegen van God in handen van de duivel komt, verandert de zegen in een vloek. In plaats van te wandelen in de zegen van God kwamen Adam en Eva in het tegenovergestelde terecht: de vloek. Het is niet God die mensen vervloekt of straft; God bleef van Adam en Eva houden. Hij maakte kleren voor ze en bleef met hen praten. Ook het feit dat God Adam en Eva uit het paradijs wegstuurde was een daad van liefde: Hij wilde voorkomen dat ze, nu ze geestelijk dood waren, zouden eten van de Boom des Levens. Dan zouden ze immers voor altijd geestelijk dood blijven.<sup>5</sup>

---

*Als de zegen van God  
in handen van  
de duivel komt,  
verandert de zegen  
in een vloek*

---

De vloek is dus niet de straf die God op mensen legt. De vloek is het tegenovergestelde van de zegen. God vertelde dit ook aan de mens: ‘Vanaf nu zal je hard moeten werken, de aarde zal doorns en distels voortbrengen en je zal met pijn kinderen baren.’<sup>6</sup> Door de zondeval kwamen ziekte en pijn de wereld in. Egoïsme, bitterheid, afwijzing, ruzie, haat, gebrek, tekort, strijd en allerlei zaken die lijnrecht staan tegenover de zegen van God. We zien dit

---

<sup>5</sup> Genesis 3:22

<sup>6</sup> vrij naar Genesis 3:16-24

als Kain in drift en boosheid zijn broer Abel doodslaat: de eerste moord. In Genesis 5 lezen we het volgende over de tijdgenoten van Noach: *‘En de HEE-RE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was.’*<sup>7</sup> Maar God is niet veranderd. God verandert nooit. Hij is een God van ongekende liefde. De Bijbel laat ons zien dat God direct zijn reddingsplan begint uit te voeren om de mensheid te redden die gegijzeld en gevangengenomen is.

*‘Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’*  
(Johannes 3:16)

Omdat Adam en Eva in het paradijs geestelijk gestorven waren, werden hun kinderen en kleinkinderen ook geestelijk dood geboren. De Bijbel noemt dat onze zondige identiteit. Iedereen heeft gezondigd en mist de heerlijkheid van God.<sup>8</sup> Maar toen kwam Jezus, Degene die geen zonde gekend heeft. Hij nam de zonde op zich en droeg die mee aan het kruis toen Hij voor ons stierf. Daardoor kunnen wij opnieuw geestelijk tot leven komen. Jezus werd zelf een vloek aan het kruis. Zo heeft Hij ons bevrijd van de vloek en ontvangen wij de zegen van Abraham en de belofte van de Heilige Geest. De zegen is terug!<sup>9</sup>

Hoe ontvangen we die zegen dan? Door geloof in Jezus Christus. Door geloof in wat Jezus voor ons deed worden we gered, verlost. We worden gerechtvaardigd en staan daarmee recht voor God: er staat niets meer tussen God en ons in. Daarmee zijn we terug in de positie die Adam en Eva hadden vóór de zondeval. We zijn niet meer onder de vloek maar onder de zegen, geroepen om te regeren in dit leven. Gods verlangen is dat die zegen zichtbaar wordt in ons leven en dat we gezond en gelukkig zijn, zonder zorgen en moeite. Hij wil dat we wandelen in onze bestemming, in overvloed en in gezondheid, en dat we genieten van het leven met Hem.

---

7 Genesis 6:5, HSV

8 Romeinen 3:23-24

9 1 Petrus 2:24 en Galaten 3:13-14

## SAMENGEVAT

God schiep de mens naar zijn beeld en wilde dat de mens in zijn zegen zou wandelen. Gods bedoeling voor de mens was een leven van overvloed, zegen, geluk, voldoening en intimiteit met Hem, zonder gebroken relaties, ziekte, zorgen, gebrek, depressies, angst en verdriet. Maar we lezen in Genesis 3 hoe de duivel Adam en Eva aanzette tot rebellie. Zij werden ongehoorzaam aan God. Ze gingen geestelijk dood en in plaats van onder de zegen te leven werden ze geconfronteerd met de vloek. De vloek was geen straf van God maar simpelweg het tegenovergestelde van de zegen. Maar God bleef van de mens houden. Hij stuurde zelfs zijn Zoon Jezus om het probleem en het gevolg van de zonde op te lossen. Jezus stierf aan het kruis en haalde de zegen voor ons terug. Wij kunnen door geloof in Jezus weer functioneren onder de zegen van God.

## *Tienden geven behoedde ons voor een catastrofaal verlies*

Jan van der Kaden heeft een import- en exportbedrijf in groenten en fruit. Toen een veelbelovende handelstransactie op een faliekant verlies dreigde uit te lopen, besloot hij tienden te geven van de vooraf begrote winst.

Jan: "In juni 2016 kregen we een vraag van een Panamees bedrijf: of we uien wilden exporteren naar Panama, want er was een enorm tekort in Midden-Amerika. Daar ging ik op in, want dit zou ons een winst opleveren van vijfhonderd euro per container. Begin augustus stuurden we onze eerste container uien overzee naar Panama en in de weken daarna volgden er meer, soms wel drie containers per week. Onze klant in Panama betaalde de uien en de kosten voor het verschepen vooruit, dus ik liep geen enkel risico – dacht ik. Totdat ik op 15 september een alarmerend telefoontje kreeg van de klant: de verkoop van de



uien liep slecht. Er waren meer partijen die uien naar Panama hadden verscheept en er was nu zelfs een overschot aan uien.

Op dat moment stonden er vijf containers van ons op de kade in Panama en er waren er nog zes onderweg. De uienprijs was al dramatisch gezakt en omdat de klant 72 procent aan invoerrechten moest betalen bij het inklaren, kwamen zijn kosten veel hoger uit dan wat hij nu nog bij verkoop voor de uien zou krijgen. Heel concreet betekende dit voor hem een verlies van ruim tienduizend dollar per container. De klant zei dat ik de uien maar terug naar Nederland moest laten halen en beloofde dat hij alle bijkomende kosten zou voldoen. Ik belde de expediteur die de logistieke afhandeling voor ons verzorgde en vroeg of hij de containers terug kon halen naar Nederland. Dat moest mijn klant aldaar zelf regelen, zeiden ze, omdat hij de ontvangende partij was; maar toen ik onze klant hierover benaderde accepteerde hij dit niet. Intussen kreeg ik ook een bericht van hem dat de Keuringsdienst van Waren de uien die nu al geruime tijd bij hem op voorraad stonden, had geblokkeerd. Doordat de verkoop stakte, was de kwaliteit van de uien verslechterd. Niet alleen de uien waren geblokkeerd, maar ook de rekeningen van zijn bedrijf, omdat ze bang waren dat hij ze toch zou verkopen. Ik kreeg een linkje doorgestuurd waarop een lokale tv-zender de uien in beeld bracht, met de mededeling dat er bij een importeur uien van slechte kwaliteit geblokkeerd waren voor verdere verkoop. In paniek schreef mijn klant me dat zijn bedrijf failliet ging en dat hij niet meer wist wat hij moest doen. Die avond kreeg ik tijdens de huisgroepavond van onze kerk een paniekaanval. Ook ik wist niet meer wat ik moest doen en zag mijn bedrijf failliet gaan vanwege alle kosten die op ons af zouden komen: tweehonderd dollar per dag per container aan opslagkosten op de kade in Panama. Er stonden op dat moment nog negen containers aan de kade, dus dit was een kostenpost op onze naam van achttienhonderd dollar per dag!

De huisgroep heeft voor mij gebeden en daarna kreeg ik rust over de situatie. Nog diezelfde nacht zocht ik contact met de Nederlandse ambassade in Panama om te kijken hoe we nu verder konden. De volgende morgen kreeg ik het idee om Michiel Koelewijn een bericht te sturen. Tijdens een bijeenkomst over de economie van Gods Koninkrijk had hij mij zijn telefoonnummer gegeven en ik vroeg hem of hij mij wilde bellen in verband met de export naar Panama. Dat deed hij. We zaten wel een halfuur aan de telefoon en baden samen voor een doorbraak. Daarbij zei Michiel: "Jan, er is een getuigenis in de maak." Hij gaf me het advies om tien procent van de verwachte winst over deze transactie aan God te geven, zoals in Maleachi 3:10-11 staat, en daarbij hardop mijn verwachting over de situatie uit te spreken. Dat advies volgde ik op. In aanwezigheid van al mijn medewerkers sprak ik mijn verwachtingen uit. Ik vertelde hen dat ik in geloof een tiende van de te verwachten winst zou afstaan en dat het probleem voor ons zou worden opgelost. Dat ook de kaalvreter bestraft zou worden, zoals in Maleachi staat, liet ik achterwege; ik vond het al spannend genoeg om dit aan mijn medewerkers over te brengen. De meeste medewerkers reageerden verbaasd. Een tiende van de winst nu al weggeven, terwijl we afstevenden op een zwaar verlies! Ze begrepen het niet goed.

Die keuze pakte bovennatuurlijk goed voor ons uit. Onze klant vond na enkele dagen een koper voor drie containers, dus er stonden nu nog zes containers aan de kade. Hij had ook nog vier containers op voorraad staan die niet verkocht mochten worden van de keuringsdienst; die moest hij alle vier weggooien. In de weken die volgden is er met man en macht geprobeerd om de resterende containers naar omliggende landen door te verkopen, zonder succes. Maar toen kwam de doorbraak: tussen eind oktober en half november betaalde onze klant in Panama alle openstaande rekeningen voor de

## 2. De zegen geroofd en teruggebracht

opslagkosten in de haven en mocht daarna de resterende zes containers van de kade afhalen. Deze verkocht hij lokaal door, met enorme verliezen: zijn totale verliespost bedroeg rond de 165.000 dollar voor deze zes containers.

Wij hebben geen verlies geleden bij de transacties, maar wél een wijze les geleerd! Tienden geven is een principe waar God zijn zegen en bescherming aan verbindt. God vertrouwen in alles wat we doen, is door deze ervaring het fundament geworden van ons bedrijf. Hoewel het niet altijd gemakkelijk is en ook niet vanzelfsprekend om stappen in geloof te zetten en vooraf al tienden te geven over winst die nog niet op de rekening staat, merken we steeds opnieuw: God is groot en Hij laat ons nooit in de steek.”

**Jan van der Kaden is ondernemer en heeft een import- en exportbedrijf in groenten en fruit.**

## Studievragen over dit hoofdstuk

Wat was het oorspronkelijke plan van God?

---

---

---

---

---

---

---

---

Wat gebeurde er toen Adam en Eva geestelijk dood gingen?

---

---

---

---

---

---

---

---

De vloek is niet de straf die God op de mensen legt. Wat is de vloek wel?

---

---

---

---

---

---

---

---

Hoe komen we opnieuw geestelijk tot leven?

---

---

---

---

---

---

---

---

2. De zegen geroofd en teruggebracht

In welke positie zijn we nu gekomen?

---



---



---



---



---



EURO 100 EYPO 100 EURO 100 EY  
 00 EURO 100 EYPO 100 EURO 100  
 RO 100 EYPO 100 EURO 100 EYPO  
 30 EURO 100 EYPO 100 EURO 100  
 100 EYPO 100 EURO 100 EYPO  
 100 EYPO 100 EURO 100 EYPO  
 PO 100 EURO 100 EYPO  
 EYPO 100 EURO 100  
 Q 100 EURO 100 EYPO  
 7Q 100 EURO 100 EYPO  
 EURO 100 EYPO  
 90 EURO 100 EYPO  
 PO 100 EURO  
 40 EURO 100  
 100 EYPO  
 100 EYPO  
 100 EYPO  
 100 EYPO  
 100 EYPO  
 100 EYPO  
 100 EYPO  
 100 EYPO  
 100 EYPO



# 100%

## 3. Wat is de zegen?

Het is Gods verlangen om ons te overladen met zijn zegen. Waarom? Omdat dat zijn oorspronkelijke plan was. God zegende de mens! Hij wilde dat de mens zou regeren over alles wat Hij had gemaakt. In het vorige hoofdstuk zagen we hoe de mens te maken kreeg met de vloek in plaats van de zegen. Maar Jezus werd voor ons vervloekt, zodat wij niet meer onder de vloek maar onder de zegen zouden zijn. Dat is goed nieuws, dat is het evangelie!

---

*Het is Gods verlangen om  
ons te overladen met zijn zegen.  
Waarom? Omdat dat zijn  
oorspronkelijke plan was*

---

*‘Maar Christus Jezus heeft ons vrijgekocht van deze vloek door voor ons te worden vervloekt, want er staat geschreven: ‘Vervloekt is ieder mens die aan een paal hangt.’ Zo zouden door hem alle volken delen in de zegen van Abraham en zouden wij, zoals ons is beloofd, door het geloof de Geest ontvangen.’ (Galaten 3:13-14)*

10% - verbind jezelf met de zegen van God

Wat houdt de zegen die Jezus voor ons heeft teruggehaald dan in? Het antwoord op die vraag vinden we in Psalm 103:

*‘Prijs de HEER, mijn ziel, prijs, mijn hart, zijn heilige naam. Prijs de HEER, mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden. Hij vergeeft u alle schuld, hij geneest al uw kwalen, hij redt uw leven van het graf, hij kroont u met trouw en liefde, hij overlaadt u met schoonheid en geluk, uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar.’* (Psalm 103:1-5)

Dit zijn de weldaden, de zegeningen die God geeft!

### 1. WE ZIJN VERGEVEN

De zegen betekent allereerst dat wij vergeven zijn. Het zit goed tussen God en ons. Jezus droeg de straf voor onze zonde. We zijn vrijgekocht, schuldenvrij en rechtvaardig geworden.

*‘Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden.’* (Kolossenzen 1:13)

### 2. WE ZIJN GENEZEN

De zegen betekent ook dat we genezen zijn. Jezus werd met een zweep kapotgeslagen zodat wij in gezondheid kunnen wandelen. Door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.

*‘Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout op gedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen.’* (1 Petrus 2:24)

### 3. WE ZIJN BEVRIJD

De zegen betekent dat wij bevrijd zijn uit de macht van de duisternis. We hoeven niet meer gebukt te gaan onder verslavingen of verkeerde gewoonten. Jezus heeft ons vrijgemaakt.

*‘Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn.’* (Johannes 8:36)



#### 4. WE ZIJN RIJK

De zegen betekent dat wij niet meer gebukt hoeven te gaan onder de vloek van armoede en gebrek.

*‘Tenslotte kent u de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven: hij was rijk, maar is omwille van u arm geworden opdat u door zijn armoede rijk zou worden.’ (2 Korintiërs 8:9)*

Jezus herstelde dus de zegen in de volle breedte: vergeving van zonden, genezing van ziekten, bevrijding uit gebondenheid en verlossing van armoede en gebrek. Dit ligt allemaal besloten in de betekenis van het Griekse woord *sozo*, dat vertaald wordt met verlossing of redding. De weg naar God de Vader, de bron van het leven, de bron van overvloed, de bron van voorziening, is open. Zoals God in het paradijs voor Adam en Eva zorgde, zo wil Hij ook nu voor ons zorgen. De zegen is terug.

---

*Zoals God in het paradijs  
voor Adam en Eva zorgde,  
zo wil Hij ook nu voor ons zorgen.  
De zegen is terug*

---

#### GELOOF IS DE SLEUTEL

Maar deze zegen stroomt niet automatisch. Je ontvangt het door geloof in Jezus, die het voor jou betaalde aan het kruis. Alles wat God aan ons wil geven wordt ontvangen door geloof. Daarover meer in het volgende hoofdstuk.

#### SAMENGEVAT

De zegen is terug dankzij Jezus Christus. Maar wat is dan die zegen die we hebben ontvangen? Allereerst zijn onze zonden ons vergeven. Ook droeg Jezus onze ziekten. Daarnaast heeft Hij ons uit de slavernij geleid en ons vrijgemaakt. Tot slot kunnen we dankzij Jezus leven in overvloed, op alle gebieden. Ook financieel. Dat ligt allemaal besloten in het Griekse woord

**sozo**, dat vertaald wordt met redding. De zegen is hersteld en terug bij de mens. Deze zegen stroomt niet automatisch, de sleutel is geloof. Geloof in het volbrachte werk van Jezus.

## Studievragen over dit hoofdstuk

Beschrijf de vier soorten zegeningen die God je heeft gegeven.

---

---

---

---

---

---

Wat betekent het dat je vergeven bent?

---

---

---

---

---

---

Op grond van welke tekst kunnen we de zekerheid hebben dat we genezen zijn?

---

---

---

---

---

---

Wat betekent het dat je bevrijd bent?

---

---

---

---

---

---

## Verdiepingsvragen

Sommigen zeggen dat 2 Korintiërs 8:9 alleen geestelijk opgevat moet worden. Lees zowel hoofdstuk 8 als 9 van 2 Korintiërs. Gaat het in deze context over geestelijke zaken of over materiële zaken?

---

---

---

---

---

---

Maak eens verder studie van het Griekse woord *sozo*. Schrijf de verschillende betekenissen op en zoek de Bijbelteksten erbij waar dit woord wordt gebruikt. Het zal je dieper inzicht geven in wat de Bijbel bedoelt met redding.

---

---

---

---

---

---

---

---